



*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.  
En alle beetje die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.*  
Toon Hermans

Door mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van mevrouw

# Fabienne Dhaenens

echtgenote van de heer Daniël Spietael

geboren te Zelzate op 29 augustus 1948  
en plots thuis overleden te Wachtebeke op 1 september 2021

Dit melden met droefheid:

Daniël Spietael

haar echtgenoot

Lieven en Cindy Spietael - Ongena

Jesper

Sorina

Ann Spietael

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in de rouw haar neven en nichten,  
De families Dhaenens, Spietael, Misseghers, Neyt en aanverwanten

Met dank aan haar huisarts L. Van Parys.

De afscheidsplechtigheid, waarop u wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint - Catharina te Wachtebeke op

**zaterdag 11 septemeber 2021 om 10.00 uur**

Conform de overheidsvoorschriften Corona / COVID-19  
is het dragen van een mondmasker verplicht tijdens de plechtigheid.

Samenkomst aan de kerk om 9.45 uur

Na crematie zal de as van Fabienne worden begraven in de urnentuin  
op de gemeentelijke begraafplaats van Wachtebeke.

U kan Fabienne een laatste groet brengen op  
woensdag 8 september van 17 uur tot 18 uur  
in het funerarium van Uitvaartcentrum De Sporen

Rouwadres:       Uitvaartcentrum De Sporen  
                          T.a.v. familie Spietael - Dhaenens  
                          Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke  
online condoleren: [www.uitvaartcentrumdesporen.be](http://www.uitvaartcentrumdesporen.be)



Wachtebeke - Zaffelare 09/ 345.02.05  
[www.uitvaartcentrumdesporen.be](http://www.uitvaartcentrumdesporen.be)